

Verksamhetsberättelse för år 2019

1. Styrelsen

Årsmötet hölls den 16 mars 2019 i Furutorp i närvaro av 8 medlemmar. Till föreningens ordförande för år 2019 återvaldes Jan-Christer Gustafsson. Av de övriga styrelsemedlemmarna fortsatte Anita Österberg och Jörgen Holmström valda för två år av årsmötet 2018, medan Peter Fihlman och Måns Henriksson återvaldes för perioden 2019-2020. Till suppleanter återvaldes Hanna Vuorio-Wilson och Per-Erik Fihlman. Peter har fungerat som viceordförande och Jörgen som kassör och sekreterare. Styrelsen och föreningen kan se tillbaka på ett år fyllt av aktiviteter med många möten och diskussioner inklusive tre protokollförda styrelsemöten.

2. Koprojektet och miljöavtalet

Koprojektet fortsatte enligt vanligt mönster i samarbete med Maria Sjöberg, som hade nio djur placerade på byns ängar från slutet av maj till början av oktober. Allt förlöpte väl och gräset räckte till trots det torra vädret. Styrelsen tackar kogruppern och både yngre och äldre medhjälpare som skött djuren, reparerat stängsel och slagit gräs samt brandkåren som skötte eldandet på våren. NTM-centralens inspektör kom på besök på sensommaren för att kolla verksamheten och ängarna och kunde konstatera att allt var i sin ordning. Slåtter ansågs inte vara nödvändigt till följd av den torra sommaren, men en äng slogs trots allt senare under hösten för att testa både maskinen och slåtterns inverkan på gräsväxten.

3. Vårt Hitis - boken

Det mångåriga och mycket arbetsdryga bokprojektet kunde äntligen föras till ett lyckligt slut tack vare bokgruppens ihärdiga arbete. Bokgruppen bestod av ordförande Johan-Gustav Knuts, Ebba Ljungqvist, Anita Österberg, Marica Fihlman, Brita Granholm, Helena Söderman och Christer Gustafsson. Som redaktör fungerade Sam Cygnel, språkgranskning gjordes av Harriet Eriksson, ombrytning och bildbehandling av Jenny Haapimaa och tryckningen av Borgå-företaget Bookwell. Boken lanserades vid en mycket välbesökt tillställning på Furutorp den 10 juli, där också media deltog, vilket gav boken god publicitet.

Rent ekonomiskt var projektet en stor utmaning för vår lilla förening, men också i det avseendet var fjolåret en klar framgång. Under året mottogs nya understöd med tacksamhet från Konstsamfundet, Anna och Karl Eklunds stiftelse, Kimitoöns kommun, Hitis Marthaförening, Hitis FBK samt ett mindre antal privatpersoner. Ett stort tack riktas också till alla som stödde projektet genom förköp. För att täcka kostnaderna lyftes ett banklån om 22500€. Efter lanseringen såldes boken förutom direkt också via totalt 14 återförsäljare på Kimitoön och i Västnyland. Försäljningsintäkterna uppgick under året till totalt ca 20000€, vilket möjliggjorde amorteringar så att endast 7500€ återstår av lånet.

4. Vikare

Reparationen av flytbryggan fortsatte genom att locket förnyades på talko. En del virke köptes, men största delen hade donerats av kommunen föregående år. Bryggan utnyttjades flitigt av besökare, som tydligt uttryckte sin tacksamhet för att vi sköter både brygga och utedass. De frivilliga övernattningsavgifterna uppgick till nästan 400€, som lämpligt täckte årets utgifter för virket.

Den gamla förbindelsebåtsbryggan kunde inte räddas på grund av dess dåliga kondition. Preliminära diskussioner gav vid handen att ett Leader-understöd direkt till föreningen verkar vara den mest realistiska modellen. Tyvärr avslutas den pågående Leader-perioden i slutet av 2020, vilket är för tidigt för en ny ansökan då den egna finansieringsandelen först måste vara säkrad. Ett välkommet startkapital om ca 3000€ mottogs med tacksamhet då jubilarerna vid den stora födelsedagsfesten i stället för gåvor föreslog ett understöd till förmån för en ny brygga.

5. Projektet byastigen/byainfo

Det Leader-stödda projektet för byainfon pågick till slutet av maj. Byainfon har fått en mycket positivt bemötande och lett till en stor ökning av besökarantalet i biblioteket. Kommunen har deltagit via bibliotek och turismavdelningen, men tyvärr har vi inte lyckats övertyga kommunen att göra tjänsten permanent. Verksamheten fortsatte dock under sommaren och byaföreningen kunde skjuta till ett litet understöd tack vare kommunens byalagsunderstöd, som söktes tillsammans med Rosala byaråd. En gemensam info-broschyr gjordes på svenska, finska och engelska som bl.a. skickades ut till över 2000 hushåll tillsammans med kommunens sommarbrev till fritidsbor. Broschyren uppskattades och samtliga 5000 exemplar gick åt, vilket säkerligen bidrog till att sprida information om verksamheten i våra byar.

6. Övriga aktiviteter

Hela styrelsen deltog i kommunens byalagsträff på hösten. I december fick vi besök av den nya tekniska chefen Ralf Nyholm. Diskussionerna fokuserade på stöd för inflyttning, bl.a. byggnation på byaområde och förutsättningar och villkor för flyttning till fritidshus. Dessutom behandlades hyresavtalet för strandremsan vid flytbryggan i Vikare, förslaget till ny generalplan för östra skärgårdsområdet som igen fördröjts på grund av protester, bibliotekshusets framtid mm.

I maj ordnades ett städtalko i byn i samarbete med ungdomsföreningen, vilket också stöddes av kommunen med ett litet understöd.

I samband med Jussi och Jonas Lindbergs julkonsert i kyrkan ordnades glöggserveringen tillsammans med Rosala byaråd.

8. Medlemmar och medlemsavgifter

En glädjande ca 30% ökning konstaterades i medlemsantalet, som uppgick till totalt 112 bestående av 99 vuxna och 13 barn. Medlemsavgiften var 10€ för vuxna och 5€ för barn (0-15 år).